



Άριθμ. Πρωτ. : 412

Έν Θέρα τῆ 1^η Σεπτεμβρίου 2022.

Διεκπ.: 191

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ύπ' ἀριθμ. 24/2022

Πρὸς

Τόν Ἱερόν Κλήρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος διαβιβάζομεν ὑμῖν συνημμένως τάς ὑπ' ἀριθμ. 8 (ἀριθμ. πρωτ. 410/189/01.09.'22) καί 9 (ἀριθμ. πρωτ. 411/190/01.09.'22) Ἐγκυκλίους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἡμῶν κ.κ. Ἀμφιλοχίου «ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023» καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναγνώσητε αὐτάς ἀμέσως μετά τήν τέλεσιν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀγιασμοῦ ἐπί τῆ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, τήν 12^{ην} Σεπτεμβρίου ἐ.ε., τήν μέν ὑπ' ἀριθμ. 8 εἰς τά Δημοτικά Σχολεῖα καί τήν ὑπ' ἀριθμ. 9 εἰς τά Γυμνάσια & Λύκεια τῆς Μητροπολιτικῆς ἡμῶν Περιφερείας.

Τῆ ἐντολῆ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου,

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος,

† Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σιγάλας



Αριθμ. Πρωτ. : 411

Έν Θέρσ τῆ 1^η Σεπτεμβρίου 2022.

Διεκπ.: 190

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ύπ. αριθμ. 9

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Πρός

Τούς μαθητές & τίς μαθήτριες
τῶν Γυμνασίων & Λυκείων
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας

Άγαπητά μου παιδιά,

Στήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους αὐτές οἱ σκέψεις πού ἀκολουθοῦν ἔχουν ἓνα καί μόνο σκοπό: αὐτή τή σημαντική καί ιδιαίτερη γιά ὅλους ἡμέρα νά σταθῶ δίπλα σας στό μαθητικό ἀγῶνα, τήν ἔναρξη τοῦ ὁποίου καί πάλι σηματοδοτεῖ ὁ Ἁγιασμός πού μόλις πραγματοποιήθηκε, ἀλλά καί σέ ὅλη τή ζωή σας ὡς πατέρας πνευματικός, ἀδελφός καί φίλος.

Ὁ Πλούταρχος ἔγραφε πῶς «τό μυαλό δέν εἶναι δοχεῖο γιά γέμισμα, ἀλλά φωτιά γιά ἀναμμα». Μέ ἐφόδιο αὐτό τό λόγο τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ σᾶς προτρέπω νά ξεκινήσετε τήν πραγματικοπιώδη καί ὀρισμένες φορές δύσκολη προσπάθεια τῆς μελέτης καί τῆς γνώσης. Καί αὐτό γιατί, παιδιά μου, πραγματική γνώση δέν εἶναι τὸ νά ἀπομνημονεύουμε πληροφορίες, οὔτε τὸ νά λύνουμε πολύπλοκες ἐξιιώσεις, οὔτε ἀκόμη τὸ νά γράφουμε καλὰ στίς ἐξετάσεις. Μορφωμένος δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει γεμίσει τὸ μυαλό του μέ λεπτομέρειες πού ξεχνιοῦνται. Μορφωμένος εἶναι αὐτός πού ζεῖ μέ ἀξίες, μέ ἀρετές καί βιώματα πού παραμένουν καί μέ κριτική

σκέψη. Μορφωμένος είναι τελικά αυτός που έχει μεγάλη επιθυμία και αγωνίζεται με τα κατάλληλα μέσα να βρει την αλήθεια. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός μας είπε «γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θά σᾶς ἐλευθερώσει».

Με πολλή αγάπη και προσευχή, ως Ἐπίσκοπος και πατέρας ὄλων, εὐχομαι αὐτή ἡ νέα σχολική χρονιά να είναι για ὅλους σας μιά πορεία προς τήν αληθινή μόρφωση, προς τήν αλήθεια. Δώστε τόν καλύτερο ἑαυτό σας στον ἀγῶνα αὐτόν. Ἐσεῖς εἶστε τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο και εὐαίσθητο κομμάτι τῶν κοινωνιῶν μας. Οἱ ἡλικίες σας εἶναι οἱ πιὸ ὁμορφες. Τὰ μυαλά σας εἶναι καθαρὰ και δημιουργικά. Ἡ προσπάθεια και ὁ κόπος σας τώρα θά θέσει τίς βάσεις για τή μετέπειτα ζωή σας ἀλλά και για τήν γενικότερη πρόοδο τῆς κοινωνίας.

Στόν ἀγῶνά σας αὐτόν πρὸς τήν ἀπόκτηση τῆς ἀλήθειας ἐπιδιώξτε νά ἔχετε βοηθό και συμπαραστάτη σας Ἐκεῖνον, πού δέν εἶπε ἀπλῶς τήν ἀλήθεια, ἀλλά εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Τό Χριστό μας! Ὁ Ἁγιασμός πού μόλις τελέσαμε γι' αὐτό τό λόγο τελεῖται ἀκριβῶς. Δέν εἶναι ἀπλῶς ἕνα ἔθιμο «γιά τό καλό» ἢ μιά συνήθεια. Εἶναι ἡ προσευχή ὄλων μας ὁ Χριστός νά σᾶς στηρίζει, νά σᾶς εὐλογεῖ και νά σᾶς δυναμώνει καθ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πολλά λέγονται στίς ἡμέρες γιά τή σχέση τῆς πίστες μέ τή γνώση και τήν ἐπιστήμη. Ἐγώ σήμερα σᾶς προσκαλῶ και σᾶς προκαλῶ: ἀναζητεῖστε τό Χριστό, ἐρευνεῖστε στή ζωή σας μέ ἀγαθή διάθεση και εὐλικρίνεια τήν ἀλήθεια και θά τή βρεῖτε. Ὁ Χριστός μας δέ φοβᾶται τήν ἐπιστήμη, τή γνώση και τήν ἐρευνα. «Χαίρει ἐρευνώμενος», ὅπως ψάλλουμε σέ ἕναν ὕμνο. Γιατί εἶναι ἡ ὄντως ἀλήθεια και ἡ ζωή.

Ἀξιοποιεῖστε τήν εὐλικρίνεια και τή δημιουργικότητα, πού χαρακτηρίζει τήν ἐφηβεία, γιά νά γίνετε μέσα ἀπό τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία ὀλοκληρωμένοι ἄνθρωποι μέ ἀρχές, ιδεώδη, ἀρετές και πίστη στό Θεό. «Μή βάλετε νερό στό κρασί σας» ὑποχωρῶντας ἀπό τά δικά σας «πιστεύω». Ὁ Χριστός, γιά νά σώσει τόν κόσμο, δέν «ἔβαλε νερό στό κρασί Του». Δέν ὑποχώρησε σέ τίποτα γιά νά γίνει ἀρεστός σέ ὅλους. Ἐκανε, ὅμως τό νερό κρασί...

Εὐχόμενος τόν ἀπό τό Θεό φωτισμό καί πολλή δύναμη στίς καθηγήτριες καί τούς καθηγητές μας γιά τό ἱερό λειτούργημά τους, μέ πατρική ἀγάπη καί πολλή ἀγωνία προσεύχομαι ἡ νέα σχολική χρονιά νά εἶναι χαρούμενη, εὐλογημένη, καρποφόρα καί θεάρεστη γιά ὅλους σας.



Ὁ Ἐπίσκοπός σας,

Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης

† Ὁ Θεός, Ἀμοργοῦ & Νήσων Ἀμφιλόχιος



Άριθμ. Πρωτ. : 410

Έν Θέρα τῆ 1^η Σεπτεμβρίου 2022.

Διεκπ.: 189

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ύπ. αριθμ. 8

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Πρός

Τούς μαθητές & τίς μαθήτριες
τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας

Αγαπητά μου παιδιά,

Μετά ἀπό τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ καί τῶν ἀναγκαίων διακοπῶν, σήμερα μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκινᾶ καί ἐπίσημα ἡ νέα σχολική χρονιά. Μία ἀκόμη χρονιά, ἡ ὁποία θά εἶναι γεμάτη ἀπό γνώση, μελέτη, καί πραγματική προσπάθεια εκ μέρους σας. Ἀλλά σίγουρα θά εἶναι γεμάτη καί ἀπό χαρά, συντροφικότητα, εὐκρινῆ ἀγάπη μέ τούς φίλους καί συμμαθητές σας.

Τὰ μαθητικά χρόνια, παιδιά μου, εἶναι ἴσως τὰ πιό ὁμορφα. Σίγουρα ἡ προσπάθειά σας θά σᾶς κουράσει λίγο. Ἴσως θά περάσετε καί ἀπό ἀγωνίες, δυσκολίες καί ἀπογοητεύσεις. Δεῖτε τὸ σχολεῖο ὄχι σάν δοκιμασία ἢ ἀγγαρεία ἀλλά σάν εὐκαιρία· ὄχι μέ τεμπελιά καί ἀδιαφορία ἀλλά μέ ὄρεξη καί ἐνθουσιασμό.

Νά σκέφτεστε ὅτι στό σχολεῖο δέ θά ἀποκτήσετε μόνο γνώσεις στή γλῶσσα, στά μαθηματικά καί στά ὑπόλοιπα μαθήματα. Γεμίστε μέ ὄνειρα, ὁράματα, ἀξίες καί ἰδανικά πού θά σᾶς συντροφεύουν καί θά σᾶς ὀδηγοῦν σέ ὅλη σας τή ζωή. Μέσα ἀπό τήν ἐκπαίδευση θά μπορέσετε ἐσεῖς, πού τώρα εἶστε ἡ χρυσή ἐλπίδα τῆς κοινωνίας μας,

νά γίνετε ή αύριανή χρυσή σελίδα τής ιστορίας τής πατρίδας μας, τήν όποία τόσο πολύ ἔχουμε όλοι μας ανάγκη.

Ἐγώ, ώς Ἐπίσκοπος τής τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, αὐτή τήν ήμέρα ἔρχομαι κοντά σας ώς πατέρας καί φίλος, ἔτοιμος νά πράξω ό,τι εἶναι δυνατό ώστε νά σταθῶ δίπλα σας, νά στηρίξω τόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειά σας στό σχολεῖο ἀλλά καί σέ όλη τή ζωή σας γενικότερα.

Κλείνοντας, παιδιά μου, τίς σύντομες αὐτές εὐχές μου θέλω νά σᾶς παρακαλέσω γιά κάτι. Ἔχετε όλοι σας ἕνα μεγάλο θησαυρό: τήν ταπεινή καί καθαρή ψυχή σας, πού ή παιδικότητα καί ή ἀγνότητα τής ήλικίας διασφαλίζει. Ἄλλωστε, ό Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε σέ όλους ἐμᾶς τούς μεγαλυτέρους ότι «ἐάν δέ γίνετε σάν τά παιδιά, δέ θά μπεῖτε στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Αὐτό τό θησαυρό φροντίστε νά τόν διαφυλάξετε ἀλλά καί νά τόν αὐξήσετε, γνωρίζοντας ότι ό μεγαλύτερος φίλος καί βοηθός όλων εἶναι ό Χριστός μας, αὐτός πού ιδιαίτερα ἀγάπησε καί τίμησε τά παιδιά πολλές φορές.

Ἄς μήν ξεχνᾶτε ότι ό Χριστός μέ τό λόγο Του εἶπε σέ όλους ότι ἄν οἱ μεγάλοι γίνονται δάσκαλοι γιά τή ζωή τῶν παιδιῶν, τά παιδιά εἶναι οἱ δάσκαλοι γιά τήν αἰώνια ζωή τῶν μεγάλων.

Εὐχόμενος τόν ἀπό τό Θεό φωτισμό καί πολλή δύναμη στίς δασκάλες καί τούς δασκάλους μας γιά τό ἱερό λειτούργημά τους, μέ πατρική ἀγάπη καί πολλή ἀγωνία προσεύχομαι ή νέα σχολική χρονιά νά εἶναι χαρούμενη, εὐλογημένη, καρποφόρα καί θεάρεστη γιά όλους σας.



Ὁ Ἐπίσκοπός σας,

Θόδωρος Αθανασίου

† Ὁ Θεός, Ἀμοργοῦ & Νήσων Ἀμφιλόχιος